

Everdingse Courant



Met de wederzijdse complimenten!

Fijn om te merken dat de Everdingse Courant steeds beter gelezen en gewaardeerd wordt. Het aantal reacties stijgt per editie, vorige editie zelfs tot recordhoogte. Dank daarvoor! We doen ons best uw aanbevelingen en wensen mee te nemen op de ingeslagen weg. In deze editie: wederom een aantal dorpsgenoten aan het woord en verslag en aankondiging van tal van activiteiten in ons bijzondere dorp.

Dirk, Marjanne en Douwe: Georgia on their mind.

We kunnen nog een maand genieten van de aanwezigheid van Dirk Aleven, Marjanne Dagers en hun zoon Douwe in Everdingen. Dan breekt het tijdstip aan dat ze Everdingen voor langere tijd achter zich laten en zich in een Georgisch avontuur storten. De Everdingse Courant ging langs om nou eens precies te horen hoe de vork in de steel zit bij deze, nog redelijk nieuwbakken, dorpsgenoten.



Dirk en Marjanne maakten zo'n vijf jaar geleden kennis met Everdingen. Eigenlijk door een uit de hand gelopen tochtje op de motor. Op de A27 de brug over de Lek nemen en dan zo'n mooi uitzicht zien dat je denkt: "daar wil ik rijden". Zo gezegd, zo gedaan. Met

mooi weer door Everdingen rijden, en dan een huis te koop zien staan, dat lijkt een perfect recept voor het omgooien van je plannen. Dirk: "We zochten helemaal geen huis, woonden prima naar ons zin in Utrecht, maar vonden de tuin, het uitzicht en de plek prachtig. Het was liefde op het eerste gezicht". Uiteindelijk, na enkele maanden is het huis aangekocht en inmiddels zijn we vierenenhalf jaar verder. Het heeft niet lang geduurd voordat Dirk en Marjanne zich thuis voelden. Ondanks dat zij de komende tijd een groot avontuur ver weg opzoeken, hebben zij toch het idee dat ze na een bepaalde periode weer terug, thuis, zullen komen. De combinatie van uitzicht, contact met de mensen en de nabijheid van de natuur is te bijzonder om los te laten. Wat gaat er nu precies gebeuren in Georgië, en hoe kom je daar terecht?

Al tijdens zijn studie in Groningen hield Dirk Aleven zich bezig met internationale zaken en bijbehorende kansen. Toen hij in 2006 zijn studie afrondde, richtte hij een eigen bedrijf op. Dit was zijn eerste ondernemerservaring en het bood hem de kans om honderden Nederlandse ondernemers te ontmoeten, en de kansen in nieuwe groeimarkten te ontdekken. Vanaf 2009 besloot Dirk zich te specialiseren in de kansen voor de Nederlandse foodsector. In Oekraïne ontwikkelde hij in samenwerking met zijn zakenpartner een 6 ha groot glastuinbouwproject. Door die activiteiten raakte hij in contact, alweer door een uit de hand gelopen tocht op de motor, met een aantal Georgiërs. Hij kwam er achter dat er in het gebied rondom de Zwarte Zee veel behoefte is aan verse producten, die meestal 'gewoon' worden geïmporteerd. Stukje bij beetje ontstond toen het idee om met Nederlandse know how de gewenste producten daar te telen. Food Ventures zag al snel het licht. Op dit moment wordt er in Georgië gewerkt aan een kassencomplex van meer dan 10.000 m² voor komkommer, sla en kruiden. Het is de bedoeling dat de zakelijke kant van dit project door Dirk ingevuld wordt. Het telen, oftewel het werk in de kas zelf, komt voor de rekening van een Nederlandse teler, partner in crime.

Medio december staat het vertrek gepland. Dirk vertrekt met de auto op 10 december en haalt Marjanne en Douwe op 13 december op van het vliegveld van Istanbul om vervolgens de reis naar Samtredia, Georgië met het hele gezin samen te vervolgen. Voor Marjanne wordt het een periode waarvan nog niet duidelijk is hoe deze ingevuld zal worden. Haar baan als psychotherapeut heeft ze opgezegd. Het is niet duidelijk of ze in hetzelfde vakgebied aan de slag gaat in Georgië. Ze laat het open en geeft aan zich daar prima bij te voelen. De natuur in Georgië, de heerlijke wijn en de gastvrijheid van de mensen daar, het zakelijke avontuur, het zijn de dingen waar ze beiden naar uitkijken. Met enige weemoed geven ze aan dat het loslaten van Everdingen natuurlijk niet vanzelf zal gaan. Ook hier is de omgeving prachtig, anders maar uniek, en de mensen om hen

heen zullen natuurlijk node gemist worden. Buurman Alex wordt genoemd, maar de anderen verderop natuurlijk net zo. Het huis wordt in tussentijd bewoond door vrienden die de stad graag willen verruilen voor iets landelijkers. Hoe dan ook, de Everdingse Courant wenst de gehele familie veel succes, voorspoed en rechte komkommers en hoopt op een 'we'll meet again'.

Vakantie-Bijbel-Werk in Everdingen.

Het is herfstvakantie. Op straat is het al te zien en te horen....de VBW-trein komt eraan! Op verschillende punten in het dorp worden de kinderen opgehaald door het treintje, met chauffeur Jan de Leeuw op de trekker. De kinderen stromen het Hervormd Centrum in en worden daar ontvangen met muziek. Het thema is Zeesterren. De verschillende groepen hebben geknutseld en groep 7/8 is meegenomen om in de stralende zon, met dreigende donkere wolken op de achtergrond, een spel te spelen in de uiterwaard.



's Avonds zijn 40 jongelui (groep 7 en 8 en tieners t/m 15 jaar) gedropt en hebben ook allemaal veilig de weg naar Everdingen terug gevonden. Wat een plezier geeft zo'n dropping!

Dinsdag allerlei spelletjes en een film (en niet te vergeten de broodjes hamburger) die mede zorgen voor een fantastische avond. Woensdag is al weer de laatste dag. De spijkerplanken van groep 7/8 zijn bijna af. Na het klussen wordt er met z'n allen pannenkoeken gegeten. Als klap op de vuurpijl is 's avonds de afsluiting in de kerk. Na de afsluiting drinken we koffie met ouders en belangstellenden en natuurlijk de kinderen.....en geniet iedereen van de foto's en filmpjes die deze dagen gemaakt zijn door Gerard van Drie.

Heel hartelijk bedankt, die tientallen Everdingers die geholpen hebben in de keuken, met pannenkoeken bakken, oppassen, met het toneel, de filmavond, als leider van een groepje, als klokkenluider, fotograaf, chauffeur, als leider bij de dropping, opruimer, helper bij het knutselen, fotograaf, bij de schoonmaak, bij de afsluitingsdienst Teveel om op te noemen. Voor meer foto's kunt u kijken op de website van de kerk: www.hervormdeverdingen.nl

De VBW-commissie.

15 november, bazar:

Op zaterdag 15 november vanaf 14.30 uur gaat de bazar van start in en om het Hervormd Centrum. Verkoop van bloemen en bloemstukken, gebruikte spullen (electra, speelgoed, boeken, aardewerk en snuisterijen) zijn weer als vanouds van de partij. Natuurlijk ontbreekt de enveloppenkraam, knikkerbaan, sjelbak en de perenboom niet. Ook is er een heuse schiettent en kun je 's avonds spijkerslaan. Er worden oliebollen, speculaas en pepernoten verkocht. Zowel in de middag als in de avond is er de zaalverloting met diverse mooie prijzen. Er is gelegenheid om koffie te rrinken met iets lekkers erbij.



Wat het avondeten betreft hebben we dit jaar op u gerekend. U hoeft echt niet naar huis te gaan want er is voor ieder wat wils. Erwtensoepp, patat, wafels, broodje frikadel/worst etc. Om ongeveer 22.00 uur zal de grote verloting plaatsvinden waarna de dag wordt afgesloten. We hopen naast de gezelligheid en de ontmoeting met elkaar op een mooi financieel eindresultaat, volledig bestemd voor de instandhouding van de hervormde gemeente van Everdingen. Wanneer u thuis nog mooie, nieuwe spullen hebt staan die u niet gebruikt, dan willen we die graag als prijs bij de zaalverloting gebruiken. U kunt dit komen brengen in het HC (Kerkstraat 5) op woensdag 12 november 20.00 uur tot 21.00 uur.

Vanuit de winkel

- Met de nodige trots melden wij u dat wij onze service uitgebreid hebben: u kunt uw boodschappen laten bezorgen. Bestellen is mogelijk, telefonisch of via mail winkel.everdingen@gmail.com.
- De Initiatiefgroep is ontbonden; de klus zit erop, de winkel is een feit. Nieuwe overlegstructuren, werkgroepen, nemen het stokje over. Ruimte voor vrijwilligers die mee willen denken (o.a. over het assortiment en klussers zijn welkom).
- Versunie (zuivel, gesneden groente en vleeswaren) levert tegenwoordig op maandag- en donderdagochtend in plaats van aan het eind van de middag! Vers vlees wordt geleverd op maandag- en donderdagmiddag vanaf een uur of 3.
- Reacties op onze enquête in editie 9. U gaf ons een mooi gemiddeld rapportcijfer, veel zevens en achten. Het meest tevreden bent u over het brood, de gezelligheid en klantvriendelijkheid, het brede assortiment en het vlees van Moleenaar. Verbetersuggesties: PR aan de dijk voor het koffiedrinken, zorgen voor meer keus in broodjes rond het middaguur en meer keus in verse producten op zaterdagochtend. Bedankt voor alle complimenten en suggesties!
- Onze voorzitter heeft een winnaar getrokken. Zoals beloofd zouden wij onder de inzendingen een taart verloten: Ria Bonouvrie, Kweldam 21, heeft iets lekkers bij de koffie extra!

Everdingers, Rob de Leeuw



Als geboren en getogen Everdinger kon Rob het niet laten om te reageren op de foto uit onze rubriek "Raadt u maar" van de vorige editie. Voor het, naar zijn zeggen, mooiste gebouwtje van Everdingen, het bakhuisje op het erf van de Rustenburg, moest hij wel de moeite nemen om dit door te geven. En hij was de eerste, vandaar dat hij dan ook in deze rubriek te vinden is. Rob is geboren aan de Lekdijk en heeft inmiddels vier verschillende huizen in Everdingen bewoond. Van zijn vroegste jaren in Everdingen haalt hij naar voren dat het dorp een stuk kleiner was. Hij heeft de uitbreiding stap voor stap gadeslagen, en bewoont nu ook een huis in zo'n 'nieuwe' straat. Daarnaast kwamen de mensen 'makkelijker aanlopen'. Een deurbel had je niet. Een concrete herinnering uit zijn vroege jeugd zijn de vakantieactiviteiten in de bogerd op de plek waar nu het voetbalveld te vinden is. Dan werden er pannenkoeken gegeten en was er muziek op de accordeon verzorgd door Marius ("noem hem nog maar eens, dat heeft hij wel verdiend"). Wat hij aan Everdingen waardeert zijn de rust en het groen. Hij haalt aan dat ten tijde van de herinrichting van de uiterwaarden de Everdinger niet heel enthousiast was ("het mooiste land doen ze weg") maar kan nu zeggen dat hij de huidige situatie meer dan prachtig vindt.

Rob maakt zich sterk voor Everdingen. Zo nodig is hij te vinden op de barricaden om, dat wat hij van belang acht voor het dorp, te steunen en beschermen. Als Everdinger is hij ook altijd druk geweest bij activiteiten in het dorp. In het verleden hielp hij bij jeugddisco's, de Oranjevereniging of de vereniging het Dorpshuis en misschien nog wel veel meer.

In dit opzicht heeft hij wel een kritische noot. Hij vindt het jammer dat de bereidheid van de Everdingers om te kijken naar of deel te nemen aan activiteiten minder is dan vroeger. Als voorbeeld noemt hij Jampop. Hij is vol waardering over het werk dat de vrijwilligers van deze organisatie verzetten. En natuurlijk Joep. "Dat is ook 'ne goeie". Zelfs als je geen liefhebber bent van de muziek die gespeeld wordt is het in zijn ogen meer dan de moeite waard, qua gezelligheid, om die avonden te bezoeken. Op deze avonden zou hij meer Everdingers tegen willen komen. Als Rob een jaar lang burgemeester zou zijn van Everdingen dan zou hij er voor zorgen dat het groen in het dorp beter onderhouden werd, het onkruid van de straten gehaald zou worden en de bus weer door het dorp zou rijden. Daarnaast heeft hij specifieke ideeën over het pas gerenoveerde plein bij de dorpswinkel. De brievenbus moet daar komen te staan, de kerstboom straks ook, eigenlijk vindt hij dat we met elkaar het plein als een centraal dorpsplein moeten gaan gebruiken. Bankjes voor ouderen en waarom geen jeu-de-boule-baan? Sfeerverhogend en gezellig! Rob verwacht dat de gemeente Vianen samen zal gaan met een andere gemeente, liefst Zederik, wat hem betreft. Dat plein moet je voor die tijd regelen, vindt hij, anders komt het er niet meer van. Misschien krijgen we Rob wel net zo actief voor deze operatie als ten tijde van de lobby voor een nieuw dorps huis. Daar heeft hij zich ook voor ingezet. Hij vertelt smakelijk over zijn contacten met de toenmalige wethouder van der Bruggen. Voor de toekomst wenst hij Everdingen nieuwbouw toe. Hij hoopt dat op die manier de voorzieningen in het dorp blijven of misschien wel verbeteren.

Zaterdag 15 november 2014; de tweede voorronde JAMPOP 2014|2015.

Gezien het zeer gevarieerde aanbod van deze avond verwachten we een volle tent.

'Old School' surf muziek uit de lage landen! Leuk voor in de strandtent, kroeg of op een klein zomers (surf)festivalletje? Maar zeker op een kille herfstige avond in Everdingen; met mijmeringen naar de afgelopen zomer ... **Twang Inspectors** gaat je helpen om in de juiste stemming te komen! Deze surfband uit omgeving Utrecht/Woerden speelt muziek van o.a. The Ventures, Dick Dale, Bambi Molesters, The Atlantics en eigen nummers, en werkt er hard aan om de authentieke sound zo dicht mogelijk te benaderen. En dan is er **Gwladys Street**, die het weer over een andere boeg gooien: postpunk met vrouwelijke vocalen en een garagerock benadering. Een nieuwe post-punk band uit Utrecht genoemd naar een straat bij Goodison Park in Liverpool. We sluiten af met de driekoppige (hard)rockband The Legs. Sinds begin 2013 zijn ze bezig om een reputatie op te bouwen met zeer energieke live shows. Dynamiek, tempowisselingen, diversiteit in nummers en heel veel enthousiasme; dat is The Legs.

U kunt merken; Jampop heeft er weer alles aan gedaan om voor ieder wat wils op het podium te krijgen! Ook werken we er aan om ook in de zaal 'sfeer verhogende elementen' aan te brengen. De inrichting van de zaal zal anders zijn dan voorgaande keren. Kom luisteren, kijken en heb het leuk; het wordt een top-avond!

Toegang: EUR 5,00

Raadt u maar!



De oplossing van vorige week vindt u in de rubriek Everdingers. Veel enthousiaste reacties, dat was leuk. Deze week: een enkele boom, zo lijkt het. We kunnen het niet iedere week even makkelijk maken. Op pad om te kijken waar dit fraaie exemplaar, inmiddels zonder blad (en hoelang nog?) te vinden is. We horen graag van u waar: mail ons everdingsecourant@gmail.com

Een kopje koffie? Koud bier van de tap?

Een snack om af te halen? Plate service (vr-za) aan de bar? Catering?

Een dansavond? Liever biljarten, of samen voetbal kijken?

8 november dansen met Dj Rietje 28 november Indische rijsttafel. € 15,- per persoon. Opgeven kan tot 25 november.

t: 0347351929

m: 0653174439

e: info@dorpshuis-everdingen.nl

Agenda

- 8 november dansen met dj Rietje, dorps huis het Knooppunt
- 15 november bazar, hervormde kerk Everdingen
- 15 november 2^e ronde Jampop, dorps huis het Knooppunt
- 15 november Vogeltentoonstelling vogelvereniging 'de Vogelvriend'. 10.00-16.00 Dorps huis de Biezen, Hagestein
- 26 november Jaarvergadering Oranjevereniging
- 29 november intocht Sinterklaas, Everdingen